

KÆRE LÆSE(KREDS)VENNER

Kære læse(kreds)venner.

Min intention med vores læsekreds møder er at lade os møde Johannes V. Jensens stemme, sådan som den høres i hans tekster. Ikke hans egen - forfærdelige - stemme, men hans forfatterstemme. Derfor skal hans tekster læses op. Det egner de sig også til. De er en glæde at læse op. Fordi de falder så godt i munden. Det har han vidst. Derfor ville det glæde ham, være i hans ånd, at vi læser op for hinanden og lytter. Det kan alle være med til. For vi voksne vil nemlig også gerne høre en historie.

Et år er gået nu. Jeg har læst en novelle, Hos Fuglene, som er skrevet i midten af 20'erne, og jeg har sidst læst

Edderkoppen fra 1906. Jeg har opholdt mig ved den ganske unge forfatter, ensom, fortvivlet, med åbent sind, som han endnu ikke har censureret. Derfor er der også fri adgang til det ubevidstes skabende kræfter, og teksterne har flydt mellem indre og ydre virkeligheder. Myterne Esther, Mørkets Frodighed, September bevægede sig mellem håbet om og frygten for at give sig hen til kærligheden. Og så har vi læst en række myter med det fællestræk at de alle havde dyretitler, og kredsedede om mærkelige og bekendte dyr. Udover Edderkoppen har jeg læst Kondignogen (menneskeøglen) og Myggene. Og jeg agter at fortsætte på vores kommende aften med flere dyre-myter. Det kommer til at dreje sig om Pindsvinet og Fiskene. De er begge fra hans lykkelige sommer på gården Ekeberg, højt oppe over Oslofjorden (1897). Jeg medsender en pdf kopi af disse to myter. Hvis vi når det, har jeg en tredje i baghånden, som også er en dyre-myte. Men det er en overraskelse!

Jeg håber at mange vil komme og dele et par timer i vores oplevelsesfællesskab. I må komme velforberejdede og diskussionslystne; men I må også komme helt uforberedte og med åbent sind.

På gensyn!

Ole Wøide.